

Vraag het aan Morya

Levenslessen



Jouw eenvoud is een kracht

“Stel jezelf niet achter bij de anderen. Beschouw jezelf niet als banaal. Je bent iemand die enorme krachten in je draagt.

De krachten van de stilte, van de rust, van de vrede zijn heel groot. Denk niet dat dat niets is. Het zijn bijzondere krachten, want het is die eenvoud die je in je leven toelaat die jou sterk kan maken.

Als je je niet druk maakt over de vernieuwing of over wat dan ook - mensen bijvoorbeeld die naar je toe komen met bepaalde vragen, blijf daar rustig bij - als je je niet druk maakt in het leven, dan kan je de eenvoud zien als een kracht in je eigen bestaan en dan kan je daardoor ook de ander tot rust brengen.

Dit is heel belangrijk en het is eigenlijk een wapen. Er zouden meer mensen gewapend moeten zijn met eenvoud en met de kracht van de eenvoud, dan kunnen ze ook meer aan.

Laat je nooit opjagen door de vragen van anderen, want steeds meer mensen zullen vragen stellen, maar het zullen dikwijls verwarrende vragen zijn en niet de juiste vragen.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 2: Sleutel tot de Nieuwe Tijd”
(uit hoofdstuk 7: ‘Jezelf oriënteren naar vrijheid’) © Mayil.com